

Donateurs van harte welkom

De stichting Het Dorp Velsen ziet toe op het monumentale karakter van het beschermde dorpsgezicht. Daarnaast houdt de stichting de geschiedenis van het dorp levend met een website, publicaties, exposities, verhalen en rondleidingen. Het vijftig jarig bestaan van de stichting was in 2017 aanleiding voor een goedbezochte expositie in de voormalige raadzaal van het oude raadhuis. Om in de komende jaren meer van dit soort activiteiten in het oude raadhuis te organiseren en het dorp voor bezoekers en bewoners als 'Plek van plezier' te blijven behouden kan de stichting in financiële zin wel een steuntje in de rug gebruiken om deze activiteiten te bekostigen. We zijn dan ook naarstig op zoek naar donateurs en sponsors. Als u heeft genoten van deze 'Plek van plezier' kunt u uw donatie overmaken op NL52 INGB 0001 6217 00 ten name van Stichting het Dorp Velsen.

INFO@DORPVELSEN.NL

14 september 2019

Rondleiding

De rondleiding door het dorp gaat in op de historie over het dorp en een aantal specifieke panden. Bij een aantal van de hier beschreven 'Plekken van plezier', Het Roode Hert, de Zwarte Os en de Heeren van Velsen gaan verhalenvertellers in op een bijzondere episode uit de geschiedenis van

deze plek. Op de website van de stichting zijn binnenkort uitgebreidere beschrijvingen te vinden van deze panden. Nu nagenoeg alle panden in het historische dorp zijn gerestaureerd en opgeknapt en tot monument verklaard, heeft het dorp zelf ook het aanzien van een 'Plek van plezier' gekregen.

Met de smalle straatjes, de gerestaureerde panden, de Engelmunduskerk en de ligging aan het drukbevaren Noordzeekanaal is het dorp Velsen inmiddels ook uitgegroeid tot een aantrekkelijk plek om te wonen en te bezoeken.

INFO@DORPVELSEN.NL
WWW.DORPVELSEN.NL



Bruidsfoto

Voor trouwlustigen was het raadhuis ook een plek van plezier. Zaterdag kunnen oude en jonge paren voor € 3,- vanaf 11 uur nog een keer een bruidsfoto laten maken.



Open
MONUMENTENDAG

14 en 15 september 2019

Plekken van plezier

 Stichting
Het Dorp Velsen

Plekken van plezier



Het landelijke thema voor het Monumentenweekend op 14 en 15 september is dit jaar 'Plekken van plezier'. Zoals elk jaar verzorgt de stichting Het Dorp Velsen een rondleiding door dit bijzondere dorp, inhakend op het thema. In deze flyer vindt u informatie over een aantal van die plekken en enige geschiedenis van het dorp.

Meer drukte, meer vertier

Het dorp lag aan de doorgaande weg van Haarlem naar Alkmaar; ooit een zanderig voetpad en naarmate er meer verkeer kwam, zeker toen het Noordzeekanaal was gegraven en de stoomtram over de Meervlietstraat reed, werd het drukker en kwamen er meer café's: het kroegje van weduwe Kat, daarna Bruins, in de Meervlietstraat was het Roode Hert al gevestigd, later kwam daar logement-pension-café 'De Zwarte Os' bij. In de Hoofdbuurtstraat stond café de Morgenzon en aan het eind van de Meervlietstraat, bij de Velservoetbrug, café Sittenburg. Bezoekers dronken hier hun glaasje en er werd ook volop gedobbeld en gekaart. In de Zwarte Os stond het biljart waar kampioens-

wedstrijden werden gehouden en in de Prins, later Anneta en nu de Heeren van Velsen, werden in 1914 nationale kegelwedstrijden gehouden, ook voor dames. En De Prins was een bekende plek voor de wedstrijden van de Nederlandse Schaakbond. Vertier was ook buiten. Kinderen speelden op straat. Er was Euterpe, het dorps fanfarecorps



dat op straat en in de muziektent in Velserbeek speelde, in de winter een ijsbaan op het ondergelopen weiland aan de Kerkesingel of de vijver van Velserbeek, de voetbalwedstrijden van 3e klasser Kinheim op het terrein waar nu de kinderboerderij staat en natuurlijk de jaarlijkse koemarkt in november op het Wilhelminapleintje. Aan het Kerkplein stichtte jonkheer Boreel van Hoogelanden in 1860 een bewaarschool; dat werd later de Maria Boreelschool. Na de verhuizing van deze school naar Driehuis kwam jongerensociëteit De Ark in dit pand. Veel kinderen uit het dorp en daarbuiten bewaren nog fijne herinneringen aan deze 'Plek van plezier'. Sommige burens wat minder. De Ark sloot in 2010 haar deuren. Er zijn nu een praktijk voor fysiotherapie en speltherapie in gevestigd.



In de dertiger jaren van de 20e eeuw werd het particuliere landgoed Velserbeek door de gemeente Velsen gekocht. In het westelijk deel zijn villa's gebouwd, het oostelijk deel werd openbaar wandelpark met een vogel- en zoogdierenhuis, de muziektent, tennisbanen, een kinderboerderij en speelvijvers. In de orangerie kwam een theeschenkerij waardoor er een plek voor verpozing bijkwam.

SLOOP EN LEEGSTAND

Met de verbredingen van het Noordzeekanaal en de verplaatsing van verkeersroutes en het pontveer werd het in het dorp een stuk rustiger. Minder inwoners, minder bezoekers. Woningen kwamen leeg te staan en verval trad in. Een aantal

van de 'Plekken van plezier' werd gesloopt; het Roode Hert is verplaatst naar de Zuiderdorpstraat waar al aan het eind van de 16e eeuw de herberg Het Root Hart zat en waar later een winkel in was gevestigd. De Prins werd na een brand weer opgebouwd tot café Anneta en de Zwarte Os kreeg in de zestiger jaren een woonbestemming.

