

HET DORP VELSEN



Het is geenszins zeker dat op 21 december de wereld ten onder gaat,

zoals sommige kenners van de **Mayacultuur** eerder hebben voorspeld. Wat wel zeker is dat in het oude dorp een traditie in ere wordt hersteld. Vrijdag 21 december is het weer lichtjesavond in het dorp.

Vanaf 18.00 tot 20.00 uur zijn alle bewoners welkom op het plein voor de kerk voor een gezellige ontmoeting. Er is soep, er is gluhwein, er klinkt muziek. Het Kerkplein en de straatjes worden sfeervol verlicht met lampionnen.

Steek thuis ook een kaarsje aan en ga naar het plein voor een mooi dorpsfestijn.

Komt allen en ondersteun dit initiatief van de Vrienden van het dorp met een kleine bijdrage.

Bij slecht weer treffen we elkaar in het voormalig Raadhuis

Stichting Het Dorp Velsen weer tot leven

Deze zomer besloot het bestuur van de stichting het Dorp Velsen de stichting op te heffen. Een aantal bewoners ging dat wat te ver en is in overleg besloten de stichting te laten bestaan met een nieuw bestuur. De stichting blijft dus waken over het monumentale karakter van het dorp en zal u daar in Nieuwsbrieven en op de site www.dorpvelsen.nl over informeren.

Vrienden van het Dorp Velsen

Er gebeurde nog meer deze zomer. De Vrienden van het dorp Velsen kwamen voor het eerst bijeen. Een tiental bewoners wil bijeenkomsten en andere activiteiten organiseren om weer wat leven in de brouwerij te brengen. 'Te lang is het hier stil gebleven', zegt Harrie Verdijk, één van de initiatiefnemers. 'Het is toch bijzonder om hier te wonen en leuk om het daar met elkaar over te hebben'. In oktober was de eerste dorpsborrel bij de afsluiting van de tentoonstelling in het voormalige raadhuis met foto's van het dorp van Piet Roos. Zo'n veertig dorpers bekeken de beelden uit de jaren vijftig en zestig en namen het leven in het huidige dorp met elkaar door onder het genot van een glaasje.

De lichtjesavond is ook een initiatief van de Vrienden en er wordt gewerkt aan een dorpskookboek.

Een kleine bedevaart naar het dorpsverleden

Ton van Oosterom woont al zijn hele leven in Velsen Zuid. Hij schreef het boek 'Oud Velsen 1911-2011, een kleine bedevaart naar het dorpsverleden', een uitgave van het Historisch Genootschap Midden Kennemerland.

Het vertelt het verhaal van het dorp en de bewoners ervan in de afgelopen honderd jaar.

Aan de hand van gesprekken met (oud) inwoners wordt een beeld geschetst van de veranderingen in het dorp: van landelijk dorp omringd door weilanden tot een levendige gemeenschap met winkels, werkplaatsen en cafe's.

Totdat met de verplaatsing van de spoorlijn, pont en de verbreding van het

Noordzeekanaal de reuring uit het dorp verdween.

Te koop bij de lokale boekwinkel en bij het Historisch Genootschap Midden Kennemerland.



Kookboek Oud Velsen

Eten moet je toch en doe het dan maar meteen goed. Onder dit motto ontstond bij enkele Vrienden van Oud Velsen het idee om een Kookboek Oud Velsen te maken met recepten van bewoners.

Natuurlijk zijn er geen specifieke Oud Velsense gerechten. Maar wel zal iedereen favoriete recepten hebben, waar je gek op bent, waar je trots op bent, wat je verplicht bent te maken als de kinderen komen eten, wat je van thuis heeft meegekregen of wat je gewoon leuk vindt om met anderen te delen.

We gaan niet uit van een specifiek soort keuken. Gewoon alles wat lekker is, leuk is, bijzonder is en noem maar op. Misschien komt er zelfs een gelegenheid om je specialiteit tijdens een dorpsbijeenkomst letterlijk met burens te delen.

Binnenkort ontvang je een uitnodiging om als je dat leuk vindt je recept in te sturen met nadere details. Maar je kunt nu al aangeven of je iets voor het kookboek mee wilt geven. Je kunt dan een mail sturen naar r.de.wilde5@kpnplanet.nl Het kookboek zal smaakvol worden vormgegeven door dorpsgenoten, uiteraard in samenspraak.



wentelteefjes



- 6 sneetjes oud witbrood
- 1 1/2 dl melk
- 25 gram gewone witte suiker
- 2 kleine eieren
- 1/2 theelepel kaneel
- 1/2 theelepel vanille
- geraspte citroenschil
- 50 gram boter
- 25 gram bruine basterdsuiker

bereiding

Kluts het ei met wat melk en suiker in een diep bord. Verwarm een koekenpan goed voor, en smelt er wat boter in. Laat een boterham in het diepe bord weken in het eiermengsel, aan beide kanten. Leg de doordrenkte boterham in de koekenpan en laat hem zachtjes een paar minuten bakken tot hij bruin kleurt. Haal uit de pan en bestrooi met kaneel. Even af laten koelen, en eten maar!

Pas op dat je de wentelteefjes lang genoeg bakt: ze moeten niet meer vochtig zijn in het midden. Baby's kun je namelijk beter geen rauw ei geven. En ook niet teveel suiker natuurlijk. Er zit een beetje suiker in dit recept zodat de wentelteefjes mooi caramelliseren in de koekenpan, maar echt zoet hoeft het niet te zijn. N vindt het zo ook heerlijk!

hier uitleg waarom voor dit gerecht gekozen is, of bijzonderheden over het gerecht

een voorbeeld

Een dorpskrant behoeft dorpsnieuws, dus daarin gaan wij ook voorzien.



Groot nieuws deze keer is dat het gaat goed met **Martha Rolle**. Naar verwachting komt zij rond half december weer thuis: 'Net voor de kerst, dat is mooi. Dan ben ik vijf maanden weggeweest! Dat is wat hoor.'

Aldus Martha afgelopen week in Verpleeghuis Velsersduin, waar zij revalideert: 'Als ik weer trappen kan lopen, mag ik weg. Het zal tijd worden.'

Martha Rolle (72) werd begin juli van dit haar van het ene moment op het andere doodziek.

Ze bleek een breuk in het middenrif te hebben, met desastreus gevolgen voor maag en slokdarm.

Het was, zegt ze nu, 'kantje boord'. Een ingewikkelde spoedoperatie in de VU, de zeldzaamheid van de aandoening was voor de artsen nog een extraatje, redde haar leven.

Drie maanden mocht ze niets eten of drinken. Begin oktober werd een hersteloperatie uitgevoerd en nu, na aanvankelijke tegenslag, werkt alles weer. Martha eet, Martha drinkt, met kleine beetjes, maar dat is altijd beter dan niets.

In Velsersduin herstelt ze en traint om haar krachten terug te krijgen. Ze heeft de hel gezien, zoals ze zelf zegt, maar het einde is in zicht. Ze kijkt dus weer monter uit de ogen en verheugt zich op terugkeer in het dorp.

En anders **Siebe** wel die de afgelopen maanden ook wel een jasje heeft uitgetrokken.

Met een beetje goede wil zien we Martha dus op de lichtjesavond.

Mooi einde van een periode, waarin, we gedenken het even, Henk van Delden helaas is overleden.

In het nieuwe jaar, weten we al, komt er nog een baby bij. **Paulien Dekker** en **Steeff Beumer** verwachten eind maart hun tweede kind. Paulien voelt zich prima, dochter **Levie** (8 jaar) kijkt er naar uit. En van de jonge vader mogen we vermelden: het wordt een zusje.

Dat wordt nummer drie van een nieuwe generatie in het dorp want op het Kerkplein is 17 september **Dore** geboren, zusje van **Joppe** (10), en dochter van **Bianca** en **Ruud**. Iets verderop aan de Kerksingel kwam eerder dit jaar een jongetje dat **Fitz** heet.

Die kunnen straks fijn samen spelen.



Laatste nieuws is dat **Jan** en **Jacqueline Zeeuw** hun huis hebben verkocht aan een jong echtpaar met twee kinderen (kennismaking in de volgende nieuwsbrief).

Op hun beurt hebben Jan en Jacqueline Torenstraat 17 gekocht van Jan en Monique. Dan heeft Jan (Zeeuw dus) zijn droomuitzicht op het kanaal. Maar hij moet geduld hebben. Vanwege contractuele verplichtingen kunnen ze pas dit voorjaar er in, dus de familie Zeeuw gaat tijdelijk naar de Meervlietstraat.

Al deze verhuizingen worden naar het schijnt al deze maand voltooid.

Exposities in Parterre

Parterre organiseert vanaf 15 december-12 januari een expositie met het werk van striptekenaar en illustrator

Thé won drie maal het Gouden Penseel en won in 2005 de Woutertje Pieterse Prijs voor zijn boek *Waar is de taart?*, een prentenboek zonder tekst; het eerste boek dat hij geheel zelf zowel 'schreef' als tekende. Hiervoor won hij in 2005 het Zilveren Penseel.

Vanwege de herwaardering voor zijn werk worden vanaf 2006 zijn *Arman & Ilva* strips opnieuw uitgegeven in een luxe hardcover uitvoering met extra achtergrond informatie over de auteurs en de strip.

In 2010 kreeg hij de Max Velthuisprijs voor zijn oeuvre waaraan een bedrag van 60.000 euro verbonden is.

Thé Tjong King en beeldend kunstenaar **Mino Wortel**. In het voormalige raadhuis aan de Torenstraat; do-zo: 14.00-17.00.

Mino Wortel, echtgenote van Thé Tjong-Khing, weet met haar keramiek in een compleet andere stijl dezelfde sfeer te creëren.

Haar werk wordt bepaald door haar fascinatie voor natuurlijke en vergankelijke materialen; oude, verweerde oppervlakken zijn telkens weer een bron van inspiratie.

Abstractie, het uitbuiten van de structuur van het materiaal, sobere kleuren en het gebruik van 'tekens' zijn kenmerkend voor haar werk. Deze heel eigen vormtaal is - ongeacht medium of techniek - in vrijwel alles wat zij maakt terug te vinden.



KIJKEN DUS ...

Monumentale Zaken

Bij het **Monumentenfonds Velsen** kunnen bijdragen worden aangevraagd voor onderhoud of restauratie van gemeentelijke monumenten.

De subsidie voor onderhoudswerkzaamheden bedraagt maximaal 25% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 3.000,- en voor restauratiewerk 25% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 7.000,-

Voor informatie: monumenten@velsen.nl

Rijksmonumenten komen hiervoor niet in aanmerking. Informatie hierover is te vinden op de site van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
www.cultureelerfgoed.nl

Andere sites met informatie over monumentenzaken zijn:

www.monumenten.nl
www.cultureelerfgoed.nl
www.monumentenwacht.nl

De Stichting Het Dorp Velsen

De Stichting **Het Dorp Velsen** is in 1967 opgericht en zet zich in voor behoud en herstel van dit bijzondere plaatsje. De Stichting behartigt de monumentale belangen van het dorp, brengt publicaties uit en informeert bewoners en andere belangstellenden over dorpszaken. De Stichting is onafhankelijk; activiteiten worden betaald uit bijdragen van donateurs en sponsors.

Het bestuur bestaat uit **Renee Bosma, Jan Borst** en **Rob Stam**.

Contact via info@dorpvelsen.nl